



Dag,

Nu het warme weer in 'aantocht' is en de kelen onderhand aan de droge kant geraken, wordt het tijd om even te pauzeren, samen te eten en drinken en na te praten over het voorbije zangjaar!

Eerst nog even een woordje van dank voor de mensen die de organisatie van de wijnverkoop op zich hebben genomen. Ook merci aan alle koorleden die met zo'n gretigheid de wijn hebben gekocht! Dat was toch even slikken?! Geen nood, een volgende keer zorgen we voor een grotere stock!

In juni valt er uiteraard nog wel wat te zingen.

Zondag 18 juni is de derde zondag en zingen we in om 10.15u. We hopen dan ook op een zonnig weertje, dan drinken we achteraf eentje naast de kerk, aan den Appel!

Op dinsdag 20 juni zingen we naar gewoonte de Kerkasielwake in de kerk van Christus Koning, inzingen doen we op 19.30u.

Vrijdag 25 augustus OF zaterdag 26 augustus gaat een repetitie door met verschillende koren, dit in functie van de aanstellingsviering van Filip Vanbesien. De viering gaat door op zondag 28 augustus, om 15 uur in de St Baafs kerk!

Op vrijdag 1 september repeteren we dan opnieuw; met volle moed en goede voornemens... (op tijd komen bvb, vaker kijken naar de dirigente, luisteren naar de andere stem als zij iets apart inoefenen, grootse vertelsels bewaren voor achteraf...) en uiteraard veel zanggoeste.

Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober gaat Levensloop opnieuw door in Brugge. Ook deze keer zijn er mensen in Solied gevonden die de organisatie voor deelname van Solied op zich willen nemen. Je hoort er later nog over!

Maar eerst het zangjaar afsluiten natuurlijk! Dat doen we op vrijdag 30 juni. We starten de repetitie om 19.15u. en zingen kort en krachtig. Daarna kunnen we voluit praten, vertellen over vakantieplannen, uitwisselen van leuke gebeurtenissen...iets eten en drinken.

We willen weer eens genieten van alle aanwezige kookkunsten, lekkere hapjes, frisse slaatjes, ongekende lekkernijen die de koorleden zomaar uit de mouw schudden.

Maw, iedereen die die avond komt, brengt iets lekkers mee. Zodoende stellen we een 'reuze'-koud buffet samen en vallen we van de ene in de andere verwondering. (Misschien ook papiertje en stylo bij de hand nemen om lekkere ideeën te noteren?)

Een aperitiefje, het eerste glaasje en het dessert wordt voorzien door Solied.

Inschrijven blijft belangrijk, zo weten we voor hoeveel mensen de tafel dient gedekt! Dit kan tot vrijdag 23 juni via <https://goo.gl/forms/OuaU2RIJgbkni6oh2> of op een lijst die de komende repetities op de tafel zal liggen.

Wil ook laten weten of je een handje kan helpen bij het klaarzetten van de tafels, vanaf 17.45u, of bij het etaleren van het buffet tijdens de repetitie.

Helpende handen om de zaal weer netjes te maken achteraf, zijn ook steeds welgekomen!

Tot ziengs, Els