



Een **repetitie** is het oefenen van een [voorstelling](#) of uitvoering. Bij een repetitie worden bepaalde handelingen [ingeoefend](#), zodat deze zonder nadenken kunnen uitgevoerd worden..(wikipedia)

re·pe·te·ren (repeteerde, heeft gerepeteerd)

1 herhalen

2 instuderen

Dan denk ik: hoe meer een lied gerepeteerd wordt, hoe beter het zal klinken... hoe minder stress, spanning en onzekerheid er bij de uitvoering te horen valt...hoe meer te genieten voor zangers en aanhoorders! Bij deze dus eigenlijk een oproep om zo vaak mogelijk naar het koor te komen. Het is niet alleen deugdzaam te zingen, het levert mooier zingen op. En weet je, het is een zekerheid: op vrijdag kan je zingen, mensen zien en rustig worden na een drukke week...

Sommigen onder ons willen heus wel extra oefenen, en nemen dan eens een map mee naar huis. Jammer genoeg raakt die dan ergens tussen andere mappen verzeild, en wordt het een warboel van jewelste. Dat zorgt voor heel wat extra werk voor de mappenrapers!

Misschien eens vaker komen repeteren en de map mooi achterlaten na de repetitie?!

Dit zangjaar hebben we ons al twee keer van onze betere kant laten horen!

De ene akoestiek is de andere niet, maar zowel in Ruislede als in Assebroek waren de mensen en Els, best tevreden.

Er staat ons nog het een en ander te bezingen in 2017:

Op zondag 15 oktober is er de dankviering voor Carlos en het afscheid van Paul, om 10.30 u. in de Kerk van St Baafs. Het inzingen start om 10 uur. We zingen er met het Caroluskoor. De algemene repetitie gaat door op woensdag 11 oktober om 19.45u in de St Baafskerk.

Op zondag 12 november is er de aanstellingsviering als parochie-assistente van Greta Van Moortel (alt). Die viering gaat door in de kerk van Willibrord, om 10.30u. Hiervoor zingen we met alle koren van de Emmaüsparochie samen.

Op zondag 19 november is er dan de eerste 3^{de} zondag van het seizoen, inzingen om 10.15u!

Op maandag 27 november gaat de startavond van Welzijnszorg door. Wij zullen daar heel waarschijnlijk zingen, hou de datum al vrij. De avond start om 19.45u en gaat door in de Magdalenazaal.

Vrijdag 8 december is er geen repetitie, want repeteren zonder dirigente lijkt me geen evidentie... tzou al vergaan in babbelen.

Toch moeten we klaar en zeker zijn voor de middernachtmis op Kerstavond!

Ook dit jaar verzorgen we de ingang van de cadeaubeurs van Oxfam in de Hallen. Dit is tijdens het weekend van 15-16-17 december. Er komt later een lijst waar je kan op intekenen.

Op vrijdag 29 december is er geen repetitie, de eerste van 2018 gaat door op vrijdag 5 januari, met nablijven. Zo kunnen we meteen op het nieuwe jaar klinken.

Dat doen we uitgebreider op zaterdag 13 januari, want dan gaat de zangdag door. Dwz dat er op vrijdag 12 januari geen repetitie is.

Tot vrijdag, dan gaan we zingen en nablijven!